



VERWACHT

Het Kosmisch Web en de Sjamaan 22 maart 2014



Op 22 maart volgend jaar wordt het boek *Het Kosmisch Web en de Sjamaan* gepresenteerd. En dat is geen alledaagse uitgave. *Het Kosmisch Web en de Sjamaan* zou je met een beetje goede wil kunnen beschouwen als het levenswerk van de Nederlandse sjamaan Searching Deer. Bij de burgerlijke stand in zijn woonstad Groningen beter bekend als Jan Prins. Na een lange loopbaan als muziekdocent, verbonden aan het Stedelijk Conservatorium, vond Prins nu de tijd om zijn jarenlange ervaringen in de spirituele wereld te boek te stellen. En wat voor boek. Het is een intrigerend reis door de wereld van spiritualiteit, godsdienst, historie, bouwkunst, geometrie, getallenleer, meditatie – kortom, een boek dat zich maar moeilijk in één categorie laat vangen. Een boeiend relaas met een verrassende kijk op de verbinding tussen de bovenwereld en het aardse bestaan. Het Kosmisch Web biedt een innovatieve overall-view op alle facetten van wat we vaak als bovennatuurlijk beschouwen, maar in werkelijkheid voor iedereen toegankelijk kan zijn. Met veel wetenschappelijke elementen, verwijzingen naar oude en nieuwe religies, Buddha en Christus, rituelen en gebruiken. Archetypen uit de geschiedenis van de mensheid, oeroude symbolen, basisvormen, patronen en rangschikkingen uit de natuur die opduiken in architectuur, filosofie en godsdienst; bovennatuurlijke ervaringen en mystieke belevingen worden boeiend beschreven. Het is niet eenvoudig, de inhoud van het *Het Kosmisch Web en de Sjamaan* in een paar zinnen te duiden.

Jan Prins beschrijft in dit fascinerende boek hoe hij als jongen al intuïtieve ervaringen had, en hoe hij in de loop van zijn leven steeds verder aangetrokken werd door het raakvlak tussen de wereld van de mensen en die van de goden - of hoe je het wilt noemen: het bovennatuurlijke, de geestenwereld, God, het Wetend Veld, de hemel. Een belangrijke ontdekking, en dat is de rode draad in dit boekwerk, is de oerstructuur van de kosmos die we overal terugzien, in de natuur, het web dat gesponnen wordt door de spin, de groeiwijze van bomen, de wereld van atomen en moleculen, uw eigen hersens en lichaamscellen. Ik zou zeggen: kom aan boord en reis mee met Searching Deer op een tocht die voert naar plekken als Tibet, Glastonbury en andere mystieke oorden, maar vooral ook naar de wonderlijke wereld van de eigen geest en meditatiekracht. Het Kosmisch Web is een reis naar uzelf.