



### **Een mededeling van de Circle of Shamanic Learning**

Kort geleden ontving ik het bericht dat de bekende sjamaan en onze vriend Nyima Dhondup, woonachtig in de Tibetaanse vluchtelingen gemeenschap te Pokhara (Nepal), is overleden.

Slechts kort daarvoor mochten wij hem nog een bezoek brengen en genieten van zijn krachtig sjamanistisch ritueel, dat hij vol overgave voor ons uitvoerde.

Als laatste sjamaan in zijn gemeenschap bewandelde hij, zoals zij het noemen, het pad van Liefde en ik voelde me werkelijk verdrietig te weten, dat er weer iemand was heengegaan die nog op authentieke wijze uitdrukking kon geven aan zijn religie; een weg die vol was van schoonheid, liefde en dienstbaarheid.

Moge zijn voorbeeld ons inspireren.

Moge het ons helpen respectvol om te gaan met dat wat er over is van oude culturen en überhaupt met mensen die zich zonder winstbejag inzetten voor hun medemens.

Ik wens de familie en verwanten veel sterkte toe met hun verlies en dat ze het pad naar "bevrijding" moedig samen verder zullen lopen.

Speciale groeten aan zijn vrouw en dochters, aan zijn broer en onze tolk Pema. En aan alle lieve mensen die we daar ontmoet hebben.

### **De sjamaan Schedeldrager Searching Deer**

