

Gebed om Vrede

Laten we op de trommel slaan
en iedereen samenbrengen

De zwarte man, de witte man, de gele en de rode

Laten we op de trommel slaan
en de volkeren bijeen roepen
en vragen om Vrede.

Onze stem wordt gehoord

Jazeker, onze stem wordt gehoord

Het Verenigd Veld van

alle mogelijkheden

luistert op dit moment

naar jouw en mijn gebed

Vrede is de Waarheid

en Oorlog de Leugen

Laat de trommel daarom rondgaan

en laat met elke klinkende slag

Vrede geboren worden in de harten

van alle mensen

De klank van de hemel

en de klank van Moeder Aarde

verenigd in een hartenklop

en ieder hier aanwezig

zal de trommel van Vrede

horen en voelen als ons
gezamenlijke hartritme

Luister luister maar
jouw hart klopt nu mee
met de klinkende slagen
van de Wereldtrommel
Moge dankbaarheid
in ons hart opwellen
want de Vrede begint Nú
en als een golf zal ze de
Aarde omspoelen
Onze tranen vloeien samen
tot een rivier van Vrede
en tot het "Levende Water"
dat de pijnen van ons
lichaam verzacht
Laten we op de trommel slaan
en vragen om Vrede.

Door Searching Deer

Geschreven voor de Worlddrum