

## Een reis naar Afrika (Ghana) Augustus 2014



Afrika is niet het gemakkelijkst continent om naar toe te reizen; zeker niet in je eentje. De mensen zijn arm en verdienen niet meer dan € 20 in de maand. Voor mij was het dus een extra uitdaging om het hoofd boven water te houden. Ondanks dit feit, heb ik een aantal leuke mensen ontmoet waaronder een 3 tal sjamanen, hier maraboets genoemd.

Een ervan maakte een aantal juju's (toveramuletten) voor mij (op de foto maraboet in blauw hemd).

De Iman-maraboet (op de foto maraboet in wit hemd) was een allervriendelijkst bijna verlegen man, die me voorspelde dat er veel respons op ons werk zou komen in de toekomst.



Je hebt in West Hfuba vele vogelsoorten (150) evenals apen, krokodillen, gieren en varanen. Ik had ze daar zelfs vlak voor mijn appartement. Een van de krokodillen maakte ik een praatje mee, wist je dat de poten zacht en koel aanvoelen.

