

9e Rondbrief (Webbrief) van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer, april 2013

In het proces dat we met de mensen die de Rondbrief ontvangen ondergaan, zijn een aantal principes heel belangrijk.

Allereerst dat je weet en voelt dat je samen een Web vormt. Ook al zou je het niet altijd voelen; alleen al vanuit de kwantumfysica zou je het gemakkelijk kunnen bewijzen. Je vormt met elkaar een energetisch Geheel. Als je dat beseft en je dat realiseert word je samen net als een antenne.

Je wordt samen een grote 'dromenvanger', om de trillingen van het Geheel op te vangen en ook om te voelen waar dat Geheel naar toe wil. Om te weten wat de wil is van het Geheel hebben we het begrip: Droomlaboratorium ingevoerd. Dat wil zeggen: hier kunnen we door het bestuderen van heldere dromen een rode draad vinden in dromen die op elkaar aansluiten! De bedoeling is om dit gezamenlijk te doen. Het is niet meer de tijd dat een helderziende, leider of medium gaat bepalen wat de rest moet doen. Het is ook niet zo dat een hele groep bepaalt wat één persoon zou moeten doen. Nee, gezamenlijk kunnen we zoeken wat de Wil van het Web is (de Goddelijke Wil) die voor allen heling en profijt geeft. Door een Hogere Visie komen mensen tot elkaar en niet door het doordrukken van persoonlijke verlangens of beperkte uitzichten die niet het belang van het Geheel voor ogen hebben. Dit is nog niet zo gemakkelijk omdat hier overgave en de wil tot dienstbaarheid voor nodig is. Dit lukt dan ook alleen als je het bredere perspectief wilt zien.

Zou het mogelijk zijn om met elkaar of wie dan ook eens die Gemeenschap te vormen waar vrede, liefde en kennis voorop staan? (in plaats van individuen die eigen belang hoog in het vaandel hebben). In deze tijd zou er zo'n gemeenschap moeten kunnen komen. In de grote dromen en visioenen die we doorkregen heet deze gemeenschap of dorp "Holon Village". In de dromen werd gezegd: "hier wordt gebouwd naar Goddelijke Oerbeelden". Dat wil zeggen beelden uit de Heilige Geometrie. Dit hadden we nog niet eerder besproken, maar komt steeds duidelijk naar voren.

Harmen de H. bracht een droom in, in ons droomlaboratorium. Hij vertelde dat hij langs de zee liep over het strand. Hij vond daar allemaal mooie fossielen met geometrische vormen. Ook een fossiel zoals de Holon! (concentrische cirkels – stromatoliet)
Dank je wel Harmen, want dit is nu zo'n droom die aansluit bij de heldere dromen, die we al gehad hebben (maar nog niet verteld).
Deze bevestigt de basisideeën zoals: Bouw een low budget spirituele Gemeenschap op basis van de Heilige Geometrie!

Ook Dhiney R. had een droom waarin hij tussen ruïnes een aantal staande beelden zag van dieren en vogels..... wat mogelijk de zoektocht naar oude oerbeelden uitbeeldt. Als het een persoonlijke droom is, kan het

betekenen dat je de krachten van zekere poweranimals in je tot leven kunt wekken, speciaal hogere mentale krachten (vogels).

Helga droomde over een groep monniken die in een cirkel zaten rondom een vijver. Ze zongen mantra's en doken toen vervolgens onder in het water. Toen ze boven kwamen was het water helder geworden! Bij deze droom heb ik heldere impressies dat door middel van het zingen van mantra's in een kring een zuivering van het astrale/emotionele gebied bewerkt kan worden.... Dit geldt voor de mensen als individu en als groep in het Web.

Op één van m'n nachtelijke (astrale) reisjes kwam ik energiewolken tegen en voelde ik de onzekerheid, angst en irritaties die bij vele mensen en ook bij mezelf nog de weg versperren naar een zicht op de reeds genoemde Hogere Visie!

We kunnen ons echter door het zingen van klanken en mantra's reinigen op mentaal, emotioneel en fysiek gebied. De mantra die hiervoor doorgegeven werd was: Om Ah Hum, Vajra Guru Padme Siddhi Hum. Een bekende Tibetaanse mantra. Dit is een mantra waarbij je vraagt om Kosmische leiding, maar die je tevens helpt om je mentaal, emotioneel (astraal) en fysiek te reinigen. De mantra kan zacht (voor de emoties) op 1 toon gezongen worden gedurende 20 tot 30 minuten. Dat zal het waterelement (emoties) helder maken in jezelf, maar ook in het Web. Voel de meditatieve rust via het zingen..... en mediteer nog wat!

Sjamaan Schedeldrager Searching Deer