

## 6e Rondbrief van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer

Beste mensen,

Vandaag voel ik weer echt de noodzaak om jullie te schrijven. Het is ongeveer anderhalve week geleden dat ik terugkwam uit Cuba. Het blijkt altijd weer even tijd te kosten om te landen en het tijdsverschil te overbruggen..

Wat een prachtige schilderachtige stad is Havana toch, de oude huizen en gebouwen met hun marmeren trappen maken diepe indruk. Nog meer de mensen, met hun levendige uitstraling en hun artistieke talenten (vooral muziek en dans) geven me het gevoel van thuiskomen. Cubanen zijn trots op zichzelf en hun land, ook al hebben ze "geen cent te makken".

Nou, trots ben ik ook, als iemand in het sjamanistische Web weer een mooie droom heeft opgevangen. Een van onze "elders" vertelde dat ze na een groepsavond een prachtige droom had gehad over het Kosmisch Web.

'S morgens had ze eerst toen ze wakker werd een ongelooflijk geluksgevoel. Ze voelde zich met alles en iedereen verbonden. Dan valt ze kort weer in slaap.

Catharina's droom:

Ik citeer: "Ik zie uit mijn hara dunne trillende lijntjes komen, een soort stroompjes. Maar ook uit de ruimte komen trillende stroompjes naar mij toe. Ik voel me een klein "webje" met een doorsnee van ongeveer 8 cm. Mijn webje bevindt zich in een veel Groter Web, waarvan ik de doorsnee niet kan waarnemen....."

Die namiddag had Catharina een ervaring, waarbij ze zittend in haar kamer in een zee van licht terechtkwam. Slechts één zonnestraal bewerkstelligde een totaal verlichte kamer. Het riep bij haar het gevoel van verwondering op en de ervaring Ik Ben Goddelijk Licht.

Ik ben opgetogen omdat deze ervaringen van Catharina ons zoveel kunnen leren. Het is een lering op zich dat je beseft dat je een web bent, ingebed in een groter Kosmisch Web. Het grote geluksgevoel dat zij eerst had voor haar droom geef aan, dat ze een diepe verbondenheid heeft gevoeld met alles en iedereen. De droom over het web in een Web geeft daar uitleg aan. Deze droom, die je een "grote droom" zou kunnen noemen, geeft aan dat je even in een andere staat van bewustzijn bent terechtgekomen die je iets leert, die je inspireert en kennis geeft. Deze droom heeft ook betekenis voor ons, omdat er principes in verborgen liggen die in de toekomst toegepast kunnen worden. Hierover later meer.

Het idee dat je een web in een Web bent en door lichtvezeldraden verbonden bent met alles, zal je gevoel van verbondenheid met alles versterken. Dat is een tegengif tegen het gevoel alleen te zijn of eenzaam. Een gevoel van verbondenheid creëert een geluksgevoel! Slechts als er liefde is, is er ook verbondenheid, samenhang. Het moge een spelletje lijken, de opzet van ons Web. Dat is het dus niet..! We creëren een web van licht, inspiratie en liefde. Binnen dat web, net of circuit zullen vanzelf mensen realiseren: Hé ik ontvang wel wat, maar geef ik ook iets terug?

In het teruggeven, reageren zit de sleutel om de verbinding aan te gaan.....

Een aantal van jullie hebben dit reeds gedaan. De Kosmos heeft het al gedaan, want ze geeft haar bevestigingen door middel van dromen zoals die van Catherina. Dat is een enorme bevestiging. De vraag is, hoe kan ik mijn web aansluiten op het Grote Web, zodat je die

Alverbondenheid gaat voelen en weten. Dat betekent dat je je lichtvezels, je verbindinglijnen naar ons of wie dan ook kunt schoonmaken en uitstrekken. Het web wat we samen maken is niet speciaal sjamanistisch. Het is voor iedereen. Daarom was ik ook ingenomen dat één van de vrouwen van het aardevuur die tijdens de Ceremonie van Dienstbaarheid de dolfijnen schedel droeg (Marja Nijskens) gewoon haar ervaringen met ons deelde, die ook ging over je alleen voelen of je verbonden voelen.

Sjamaan Schedeldrager Searching Deer

Stuur je reacties, dromen, gebeurtenissen naar [info@oerlied.nl](mailto:info@oerlied.nl). Ze zullen deels of geheel in de rondbrief verwerkt worden. Stuur deze brief naar anderen door, zodat ze zich kunnen aansluiten.

P.S. Een uitgever heeft Searching Deer gevraagd een boek te schrijven over het Kosmisch Web en ook zal er volgend jaar (2013) een cd uitkomen met "mediamiek" gespeelde fluit en pianomuziek op basis van schilderijen van Rembrandt, Dali en Picasso.