

5e Rondbrief van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer

Beste mensen,

Aan de reacties, dromen en de ontmoetingen die ik gehad heb met een aantal van jullie, kan ik alleen maar aflezen, dat steeds meer mensen zich realiseren dat het Licht is dat we kunnen brengen! In een naamgevingsceremonie met Harmen de Haas (zijn sjamanennaam is nu the Hawk) viel mij zijn instelling op, om de goede dingen die hem ten deel vielen te beschouwen als cadeautjes! Dankbaarheid is een geweldige instelling om ook inderdaad die openheid te creëren om iets te ontvangen van het Universum, ofwel het Kosmisch Web. Laat me erbij zeggen dat het niet mijn verdienste is dat hij dankbaar is! Net als ikzelf realiseerde hij zich blijkbaar dat als gevolg van dankbaarheid dingen naar je toekomen en niet andersom, zoals veel mensen denken. Dankbaarheid getuigt van een "open hart". Een instelling die we nodig hebben om te groeien.

Iets dergelijks (lees ik in haar brief), zal Mirjam Kronkelwilg (Silverfox) ook beleefd hebben, toen zij door de spirits aangespoord werd om spoedig naar Glastonbury af te reizen. Zij ging dezelfde dag reeds naar dat wonderlijke stadje in Zuidwest Engeland om de mystieke heuvel, de Tor, te beklimmen en daar haar rituelen en gebeden te doen. Ik citeer uit haar brief: "Kort voor ik naar Glastonbury ging, werd het me duidelijk dat ik op de Tor aan de slag moest om de Lichtwerkers op deze wereld tot ondersteuning te zijn. Op deze plek (de Tor) komen leylijnen van over de hele wereld samen..... Hierbij een oproep om al onze (mede)lichtwerkers te ondersteunen d.m.v. rituelen en gebed etc. Het is blijkbaar nodig! (Ze had het gevoel dat ze door het Web gestuurd was)

Nou dat denk ik ook Mirjam!

Veel mensen ondergaan op dit moment lijden. Zelfs veel lichtwerkers zelf, ondergaan op dit moment een zeker lijden omdat ze in zekere zin ook het lijden van anderen weerspiegelen, met andere woorden ze voelen de zwaarte, de druk, de pijn van anderen in zichzelf en nemen daar ook iets van in zich op.....

Dat betekent dat als wij iets van de pijn in ons zelf oplossen, we dat ook voor anderen doen en we daar anderen direct mee helpen. Het oplossen van mijn persoonlijke onbewustheid, schaduw, druk en zwaarte, creëert Licht en Helderheid, die anderen onmiddellijk ten dienst staat!

We hebben dit in onze groep zelf meegemaakt, dat het uitspreken van pijn en zorg in de nabijheid van je medebroeders en zusters in het Web, onmiddellijk een stroom van Liefde en Licht teweeg brengt, die transformerend en oplossend werkt. Heb je zelf niet direct iemand bij de hand, spreek je pijn en zorgen dan uit naar de Alvadermoeder.....

Uiteindelijk komt daar de echte steun vandaan.....

Steun komt slechts zijdelings voort als hulpmiddel uit meditatie, oefening, rituelen, therapie of slaan op een trommel. Echte hulp komt als je hart een noodkreet uitzendt! Als je kunt zeggen: ik-weet-het-niet-meer, wilt-u-mij-helpen?

Uit wat ik zelf meegemaakt heb, komt er dan hulp. Een groter Zelf ontfermt zich dan over jou en brengt een ware transformatie teweeg diep binnenin.....

Deze transformatie ligt binnen de mogelijkheden van ieder die zich op het Web aangesloten weet. Het Web is per slot van rekening de uitdrukking van een Goddelijke Gedachte van verbondenheid.

Willen jullie daarom ook denken aan Mark-Jan die het op dit moment niet gemakkelijk heeft met de ziekte van zijn vrouw en hen beiden Licht en Liefde sturen?

S.v.p. Stuur je reacties, dromen, gebeurtenissen naar info@oerlied.nl. Als regel stellen we in, dat ik zelf uit deze reacties zal citeren en zal trachten om de rondbrief samen te stellen in een leesbaar schrijven.

Sjamaan Schedeldrager Searching Deer