

4e Rondbrief van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer

Beste mensen,

We zijn begonnen met elkaar een Web te creëren waardoor het mogelijk wordt informatie, kennis en "licht" uit te wisselen ten behoeve van onze spirituele ontwikkeling en als eerste stap, om daar later iets mee op te bouwen. Je zou het ook kunnen vergelijken met het aanleggen van een wegennet om een nieuwe "stadswijk" te bouwen....

Het was de Grote Geest die middels een droom aangaf dat dit de eerste stap en fundament voor verder werk noodzakelijk is! Ieder van jullie kan meedoen met deze rondbrief door iets in te sturen, hetzij een droom, info, een oefening of ritueel.....

Harmen de Haas schreef me een brief, en verdiepte met zijn brief de oefening: "de lichtbal van het hart" uit de 3e rondbrief. Ik citeer: "Dank Searching Deer voor je 3e rondbrief en uitnodiging om een web te bouwen. De oefening doe ik graag. Deze brengt ten eerste de koendalini-energie in beweging. Ze opent m'n harten ik voel me verbonden met alle bijzondere plekken waar m'n hart ooit diep is geraakt. Heilige plekken voor mij in Finland, Engeland en Mongolië etc. Oude heilige energieplekken. Ik maak dan verbinding van de één naar de andere plek en reis door de Ruimte. Er vormt zich een netwerk van lichtplekken.". SD: Dank je wel Harmen. Zo kun je de oefening heel goed gebruiken en je verbondenheid oefenen en beleven met die plekken. Als variatie op de oefening kun je ook liefdelichtlijnen naar mensen leggen! Eigenlijk alles wat er in de kosmos is. Het opent ons hart, als we aan mooie dingen denken. Uiteindelijk zijn we "lichtcreëerders", lichtscheppers op verschillende niveaus van ons bestaan en daar worden we door de Grote Geest toe geroepen...

E.B legt in een brief over mijn "vitriet"visioen de werking van de gloeilamp nader uit en hoe op dit niveau licht gecreëerd wordt..... Ik citeer: " Vitriet is een glasachtige stof, één van de doelen is te fungeren als houder voor de 2 toevoerdraden in de gloeilamp, juist omdat het een goede isolator is bij hoge temperaturen.....

Je kunt het zien als een elektrische separator..... Verder schrijft Erwin: "Wolfram, het gloeidraadje, is gekozen in gloeilampen vanwege de hoge temperatuurbestendigheid..... Als je twee elektrische polen bij elkaar brengt kun je door de gesloten stroomkring warmteontwikkeling laten plaatsvinden. Deze warmte kunnen we voor een deel zien als licht, dat is de reden dat gloeilampen warm worden....

SD: Hartelijk dank E. voor je toelichting, want het legt duidelijk iets uit over wat in een aantal dromen naar voren is gekomen namelijk: Hoe creëren we licht! Niet alleen op het gebied van elektriciteit, maar ook vooral in ons bewustzijn, onze relaties, onze ontmoetingen, de maatschappij, vergaderingen, onze festivals, feesten, rituelen. Telkens weer blijkt dat op verschillende niveaus polen tot op zekere hoogte bijeen moeten komen, of je nu een kabinet vormt of bij wijze van spreken wil vrijen. Er zijn voorwaarden nodig.

Voorwaarden zijn nodig om mensen bijvoorbeeld bij elkaar te brengen. Voorwaarden om met elkaar een Web te vormen. Eén van die voorwaarden is dienstbaarheid aan het Geheel. Maar dat veronderstelt een zekere overgave en "zelfloosheid". Die zelfloosheid wordt prachtig omschreven door een inzending van Pol van den Berg, de zoon van Martien en Peter, in het volgende gedicht.

*Tussen weerspiegelende regenspaden
Stromen talloze druppels
als een waterval naar beneden
Vanaf onpeilbare hoogte vallen zij
in een onmeetbare diepte
Verzonken in een stroom van liefde
geven zij zich aan elkaar over
Zij laten zich meevoeren door de wil van het lot
Niet bang voor de toekomst
Niet bang voor het verleden
Leven zij in het eeuwige heden
Dat wat was, is en zal zijn
Voor hen die zich er aan overgeven*

Hartelijk dank Pol voor je ontroerende gedicht. Mooier kan het niet gezegd worden. Het is de Wil van de Grote Geest die mensen hun ego even doet vergeten in het belang van het Geheel, maar waardoor zij juist de Rijkdom van Al Wat Is ontvangen!

In de toekomst gaan we het subtiele Web van inspiratie en informatie verder ontwikkelen.
Ten bate van iedereen

Er is ook een grote droom geweest die ik graag in een volgende brief met jullie deel.

Verzoek: Blijf jullie bijdragen sturen, want dat voorziet het netwerk van elektriciteit. Brieven kunnen soms iets ingekort worden voor de samenhang en leesbaarheid van de Rondbrief.

Nog een vraag is tot slot:

Zijn er mensen die er voor voelen om een dag met elkaar samen te komen? Laat het ons horen! We zullen dan nieuwe plannen voor de toekomst bespreken!

Zend je reacties naar de email van Martien (info@oerlied.nl) of zend een geschreven brief aan de sjamaan schedeldrager Searching Deer, Noorderhaven 14, 9712 VK Groningen.

Sjamaan Schedeldrager Searching Deer