

28^{ste} Rondbrief (Webbrief) van de Sjamaan Schedeldrager, Searching Deer, maart 2015

Paspoort ophalen

Vanmorgen was echt weer zo'n dag dat er weer eens wat bijzonders gebeurde, en weet je, het was maar een heel klein en subtiel iets; het had zo aan m'n aandacht voorbij kunnen gaan....

Ik was die morgen op weg naar het gemeentehuis om een nieuw paspoort te bestellen; want meestal moet deze nog een half jaar geldig zijn in sommige landen als je daar aan komt. Ik zette m'n fiets tegen een paal en ging de wachtruimte van de gemeente binnen. Terwijl ik daar zat lette ik nauwkeurig op de digitale schermen waarop de balies verschenen. Na korte tijd al floepte A 21 op het scherm aan. Daar achter zat een aller- vriendelijkste juffrouw. "Dat gaat € 67 kosten", zei ze. "Doet u er maar een identificatiekaart bij", zei ik, nu we toch bezig zijn! "Zou u dat wel doen," zei ze, "daar kunt u een mooi boek voor kopen!" "Of een nieuwe jurk", zei ik. We lachten wat. "Volgende week woensdag ophalen, en als u de pas wilt houden, knippen we er gewoon wat gaten in!"

"Dank u wel", zeg ik en loop naar buiten.

Bij mijn fiets, er tegen aan staat een groot voorwerp. Ik denk direct, dat zou best een bom kunnen zijn, want niemand staat erbij....

Ik loop er heen en kijk om me heen. Ik zie een paar meter verderop een jongere vrouw staan die blijkbaar op de bus staat te wachten. "Is dit van iemand", vraag ik. "Ja, van mij", zegt ze. Dan hoor ik in eens een stem van een Afrikaans uitzierende donkere man, die op de grond zit en zegt: "U heeft zeker een bongo bij u?" "Nee", zegt de vrouw, "het is een djembé!" Verrast over wat er gebeurde had ik nog net de mogelijkheid om mijn gedachten te observeren....

Automatisch kwam er, omdat ik het voorwerp niet goed kon plaatsen en ook niet waarom het tegen m'n fiets geplaatst was, de gedachte op: o, onbekend voorwerp-station-terreur-bom...Kijk uit!

Dus een soort angstgedachte zal ik maar zeggen. Als ik goed gekeken had, dan had ik gezien, dat het voorwerp in een geel Afrikaans beschermhoesje was gestoken en had ik veel sneller het voorwerp getraceerd. Die donkere meneer die op de grond zat had daar geen moeite mee. Hij was Afrikaan; hij kent deze kleuren en vormen zoals van de dansende figuurtjes op een kleed of hoes etc.

Toen ik daarna mijn fiets pakte en intussen mijn gedachtegangen gade sloeg realiseerde ik me, dat ik **hier** iets van kon leren, namelijk. Hoe klein deze gebeurtenis ook was, zij mij leerde hoe belangrijk **nauwlettende observatie** is en het gewaar zijn van je gedachten. Had ik bij voorbeeld nauwkeurig gekeken dan had ik onmiddellijk gezien, wat er tegen mijn fiets stond, hoe eigenaardig dit ook was. Ik had eerder de juiste interpretatie gemaakt en bij voorbeeld een wat angstige etikettering voorkomen.

Ik stapte op de fiets richting Grote Markt, toen er opnieuw iets bijzonders gebeurde. Aan de overkant liep een jonge vrouw. Zij glimlachte uiterst vriendelijk naar mij en naar het leek zonder reden. En toch was er een reden en verband. De Kosmos laat nooit iets "toevalligs" gebeuren. Het Kosmisch Web zei namelijk doormiddel van de vrouw: Ja, wat je net gedacht hebt is juist en hoe klein ook, het is Waar. Etiketteer de dingen niet te snel. Observeer je gewoonte gedachten!

Kijk dieper; dan kun je angst en onzekerheid van je afschudden. Toen werd ik in eens blij. Ik dronk de glimlach van de vrouw diep in, als was het een heerlijke mousserende wijn die tintelend door mijn lichaam bruiste.

Ze keek me nog steeds na als was er iets wat er gebeurde tussen ons, maar ze kon het niet plaatsen.

Ik herinnerde me iets wat Carlos Castaneda in zijn boeken schreef toen de sjamaan Don Juan zei: Als het juist is wat je doet of denkt dan geeft de wereld antwoord en dan weet je dat je op de goede weg zit. Het antwoord van de wereld kan zijn een glimlach van een kind, een fluitketel die fluit of je poweranimal die voorbij komt.... Je weet dan dat de tekens die uit de wereld of de omgeving komen aan geven dat je op de goede weg zit. Maar het ligt qua interpretatie soms subtiel. In iedere geval weten we zeker dat goed kijken en luisteren beter is dan te snel etiketteren of oordelen.....

Dat geldt ook voor de grotere wereld. Niet elke buitenlander heeft slechte bedoelingen en niet elke binnenlander heeft goede. Er zijn politici die mensen op dat gebied verkeerd leren denken. Die politici, ook al hebben ze soms gelijk, werken niet altijd mee aan de ontwikkeling van bewust helder denken. Zij manipuleren soms het denken van de mensen en sturen het in een richting waarin men oordeelt, niet observeert, of slechts one liners roept....

Dat is heel gevaarlijk! Wij als sjamanen streven naar de bewustzijnsontwikkeling. Bewustzijnsontwikkeling is het enige paspoort naar het land waar je thuis hoort. Moge dat het land zijn waar je hart is. Waar je hart is, daar is je thuis. Daar zal ook medegevoel zijn en compassie.

De Sjamaan Searching Deer