

24^{ste} Rondbrief (Webbrief) van de Sjamaan Schedeldrager

Searching Dear, november 2014

Dieren spelen een belangrijke rol in het sjamanisme. Men heeft het over krachtdieren en hun spirit kan tot ons spreken in dromen en trancereizen. Een groot Indiaans opperhoofd heeft het eens zo gezegd. God spreekt tot ons door middel van de dieren. In sprookjes, dromen en visioenen kunnen de dieren echt spreken en het Goddelijke maakt van de beelden gebruik om raad te geven. Je kunt ook zeggen het Hoger Zelf maakt gebruik van het beeld van het dier en laat hem iets zeggen of doen in je droom of trancereis. Deze intuïtieve raadgevingen kunnen heel waardevol zijn als begeleiding op je spirituele pad en ontwikkeling.....

Ervaringen met wilde dieren

Zelf heb ik in mijn leven ook duidelijk fysiek contact gehad, met soms gevaarlijke dieren. Tijdens mijn reizen heb ik op olifanten de Thaise jungle verkend in Chang Rai en in India mocht ik het Chitwan Park bezoeken en van dichtbij de witte neushoorn bestuderen die erg zeldzaam aan het worden is. Nou was dat niet zo'n pretje, want op dat moment brak er een tropische bui los en ging het bakje waarin ik zat op 80 graden scheef hangen. Dat was niet erg comfortabel. Op kamelen de piramides bezoeken was ook niet het summum van comfortabel rijden. Vooral het opstappen op de kameel die dan in de benen moet komen en je vervolgens van voor naar achter zwiept.... Helemaal spannend was het op een ezeltje te rijden in de bergen van Egypte om vervolgens het graf van Toetanchamon te bezoeken. Zo nu en dan stapte de ezel mis, gleed weg en dan dacht ik in een ravijn te vallen, maar gelukkig had hij naast die ene poot nog die andere drie....

Daarnaast heb ik naast tijgers geposeerd voor een foto, een krokodil over de bek en rug geaaid, leuke spelletjes met een grote slang gedaan, bijna door een condor (vogel) gegrepen toen ik een uitgevallen veer van hem trachtte te bemachtigen in Gran Canaria..... De oppasser kon mij ternauwernood beschermen, maar de veer kreeg ik mee en deze werd een waar krachtopject!

Een van de spannendste dierconfrontatie in mijn leven was toen ik in de jungle van Java (Indonesië) op een meter afstand een groene mambaslang in de ogen keek. Ik heb hem gefotografeerd, maar de gids zei dat hij heel erg giftig was. Een beet van deze slang doodde je binnen twee minuten. Zijn vriend werd eens door een mamba gebeten en was niet meer te helpen. Hij stierf binnen twee minuten, totaal verlamt....

Dieren hebben bijzondere krachten en kwaliteiten, maar je moet wel leren hun taal te verstaan en leren hoe je ze moet benaderen. Daarom vertel ik je het volgende verhaal....

Ook honden kunnen bijten.

Ik was op bezoek bij mensen in Breda al waar ik een huwelijksritueel zou uitvoeren. Nu hadden de mensen twee honden, bruin kortharig met een slanke snuit. Ik had net het paar een hand gegeven en wou ook vriendelijk zijn naar de honden toe.... Eén van de honden was daar niet van gediend en toen ik mij voorover boog opende hij zijn bek als een krokodil en beet mij in het gezicht. Een micro seconde (hoe is het mogelijk) dacht ik nog: Goh, wat een prachtige bek met tanden en wat een mooi verhemelte.

Het volgende moment was het overal bloed. Iedereen schrok zich een hoedje al bleef ik zelf rustig. Verpleegd en verbonden heb ik toch de volgende dag de ceremonie voltrokken....

Ik had mij echter meer de situatie van de honden bewust moeten maken en de raad van de "bekende" hondenfluisteraar moeten volgen.

A: Raak een hond **niet** direct aan

B: Kijk hem **niet** recht in de ogen

C: Buig **niet** voorover naar de hond toe

Als je deze dingen wel doet dan stel je je teveel op als leider en gaat de hond een powerstruggle met je aan, zeker als hij al een beetje zenuwachtig is en de vrouw des huizes (wat ik niet wist) zwanger was.

Het lesje wat ik geleerd heb, geef ik dus ieder door. Het is de boodschap, dat elk levend wezen mens, dier, plant zijn eigen taal en benadering nodig heeft.

En verder....

De wonden in mijn gezicht zijn overigens ter geruststelling, supersnel genezen. De plaatselijke dokter van de hulppost vroeg mij nog: Hoe doet u dat? Ik zei: Ik gebruik smeerwortel voor de blauwe plekken en sudocrème voor de wond. Binnen 4 dagen waren de wonden nagenoeg verdwenen. Wat ik niet verteld heb was, dat ik op het spirituele en geestelijk gebied een tempel van genezing bezocht voor ik ging slapen. Over deze tempel zal ik jullie later nog wel eens uitgebreid vertellen!

De gewonde genezer

Men spreekt wel van sjamanen als de gewonde genezer dat wil zeggen, dat een sjamaan eerst zichzelf moet genezen pas dan kan hij een ander hulp bieden! Als je je als hulpverlener aan die algemene regel houdt zul je minder brokken maken, dat weet ik zeker. Succes!

De Sjamaan Searching Deer