

Rondbrief van de sjamaan Schedeldrager-Searching Deer, nr 1-2012

Aan de medewerkers van de grote ceremonie van het Eigentijds Festival en andere belangstellenden

Met deze rondbrief wil ik graag met jullie contact onderhouden en samen kunnen we tot een uitwisseling van sjamanistische kennis en informatie komen.....

Intentie: In deze tijd van chaos zal je, als je anderen wilt helpen, het grootste resultaat hebben als je voorbij gaat aan de stem van het ego dat altijd streeft naar macht en meer en meer gaat luisteren naar de stem van het Hoger Zelf. Het ego denkt altijd dat het om hem draait, maar het Hoger Zelf werkt vanuit een besef van het Geheel en wat het Geheel ten goede komt. We hebben beide in ons en in deze tijd is het de bedoeling dat we meer en meer gecentreerd raken in dat Hogere Zelf.

Dienstbaarheid. Dienstbaarheid is in deze tijd een weg naar bevrijding en loskomen van het ego. Het verbreekt de kettingen waarmee het ego je vasthoudt. Ook zal de Goddelijke Stroom van energie het best door je heen gaan werken als je doet wat je innerlijke stem (Hogere Zelf) zegt. Kun je het onderscheid in jezelf horen/maken tussen wat je ego zegt en wat je Hogere Zelf wil? In dromen geeft de Grote Geest vaak de richting van Zijn Wil aan en laat je zijn plannen zien.

Je kunt daarom vragen. Je hartchakra opent zich in deze tijd het gemakkelijkst door groepsbewustzijn te ontwikkelen en dienstbaarheid aan het Geheel toe te passen. Nou is het zo dat het hartchakra ook de aura vorm geeft. Om een vitale gezonde aura te creëren, dat je ook beschermt, is het dus nodig het hartchakra te ontwikkelen en te openen en te leven vanuit de liefde. Daarom, dienstbaarheid is nooit een slaafs volgen van iets of iemand, maar een intelligent toepassen van een wetmatigheid! Een stroom van intelligente kracht en energie zal dan voor je beschikbaar zijn en door je heen stromen zoals een rivier. Als je dienstbaarheid gaat toepassen en het "geven" belangrijker wordt dan het "nemen". Steeds meer zal je deze magische woorden over je lippen laten komen en tegen jezelf zeggen:

Alles is goed

Alles is in orde

Alles is veilig

Ook al woedt er een storm, er zal een gevoel van welbevinden over je komen, want de kosmos zorgt voor jou.

Zend betekenisvolle dromen door aan ons droomlaboratorium. Wellicht publiceren we deze met uitleg erbij.

Volgende keer gaan we wat dieper in op dromen die de Grote Geest gegeven heeft als richtlijn voor de toekomst. Nog even een verhaaltje.

Ik was in Bali, Indonesië en sprak daar met een taxichauffeur. "Ja, zegt hij, vroeger toen waren onze sjamanen machtig. Ze vlogen door de lucht, genazen mensen, waren op twee plaatsen tegelijk....." Ik vroeg waarom dat nu niet meer zo was. Hij zei: "De sjamanen; "doekoens" zijn geld gaan vragen voor hun diensten en zijn steeds meer in de ban van geld en bezit gekomen."

Ik begreep wat hij bedoelde. Iemand die zich te druk gaat maken om geld en bezit, die houdt zichzelf in een wat lagere trillingsniveau vast, want hij is daar voortdurend mee bezig. Hij

beperkt het vermogen om hogere krachten en gaven te ontvangen. Daarom is het beter God dan Geldgericht te zijn en je intentie zo hoog mogelijk af te stemmen.

Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer