

13e Rondbrief (Webbrief) van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer, september 2013

Onderwerp: Meditatie - De dingen komen naar je toe.

Terug kijkend op een geslaagde studiereis naar Nepal hebben we zeker één ding goed kunnen leren. Dat is dat je niet achter dingen aan moet jagen! Natuurlijk we hebben allemaal onze wensen en verlangens als we een ver onbekend land bezoeken. Wellicht willen we bijzondere landschappen zien, spirituele leraren ontmoeten, sjamanen of heiligen zien. Het beste is dan gewoon "open" te zijn en niet te veel verwachtingen te hebben. Juist niet! Als je niet te veel verwachtingen hebt en niet achter dingen aanrent, komen ze naar je toe. Het Kosmisch Web of Wetend Veld heeft er als je in je centrum blijft echt wel weet van wat goed voor je is en wat je nodig hebt en zal je dat toebedelen wat jij "stilletjes" in je hart verlangt. Plotseling vinden daar onverwachte ontmoetingen plaats. We ontmoeten b.v. tijdens een ontbijtje in een café in Kathmandu een uiterst vriendelijke persoon Ramananda genaamd die ons zonder dat het ons geld ging kosten voor zijn plezier op allerlei plaatsen bracht waar genezers en spirituele mensen werkzaam waren. Hadden we achter dingen aan gezeten dan was dat zeker niet gelukt. Nu gebeurde alles in een flow als vanzelf zonder veel inspanning.

Het is een wet dat als jij in vertrouwen in je centrum bent dat dingen om je heen bewegen. In je/het centrum zijn betekent dat je een rustige meditatieve geest hebt. Vanuit die rust neem je de dingen waar die belangrijk kunnen zijn voor wat jij wenst. Wat jij wenst is in principe allemaal direct om je heen. Je hoeft dus niet als een kip zonder kop achter dit of dat aan te rennen. Als je het als Heilig Geometrisch Symbool voor zou stellen dan is dat een cirkel met een punt in het midden. Je kunt leren dat stille punt te worden in het centrum b.v. je te identificeren met de bewegende cirkel/lijn om het centrum heen. Hoe word ik die punt in het midden van de cirkel? Hoe word ik dat bewustzijn die staat van Zijn in het centrum? Door meditatie en vertrouwen! Laat los al die drukke gedachten en vertrouw op de kosmos dat zij jou geeft wat je verlangt en nodig hebt. Kijk om je heen en zie toe welke aanwijzingen er zijn welke tekens. Dan met een minimum aan inspanning verwerkelijkt zich wat je wenst. Dat is wat ik ervaar op momenten dat ik deze wet toepas. Als iets niet in flow is ga er dan niet mee door. Je zet er wellicht te veel druk op wenst iets te graag of hebt misschien wensen die niet zo goed voor je zijn. Dan komt er op dat moment geen antwoord....Accepteer dat dan drijf niet je zin door. Begrijp dat er een "menselijke wil" is (dat wat jij in je hoofd hebt) en een Goddelijke Wil die vanuit het Geheel werkt. Het is fijn dat te leren begrijpen, te voelen en daar rust in te vinden Hoooo.

Onze kosmische dromen vanger werkte weer eens. Terwijl ik in Nepal zat droomde ik van een boom waaruit ik een soort medicijn kon maken om de energieën van het lichaam beter met elkaar te verbinden en te vermengen. Tegelijk op een paar duizend kilometer afstand droomde Helga over dezelfde boom en de speciale kwaliteiten van deze "levensboom" en haar betekenis. Die dromen naast elkaar leggend zullen ons helpen een energetisch medicijn te produceren dat de aura harmoniseert. Is dat niet geweldig! Blijf dromen mensen. Ik hoor van jullie!

De Sjamaan Schedeldrager Searching Deer