

## 12e Rondbrief (Webbrief) van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer, augustus 2013

Er gebeuren de laatste tijd heel mooie dingen. We merken dat door het Web dat we opgebouwd hebben op het internet steeds meer mensen in aanraking komen met de ideeën en dromen die door de Spirituele Leiding (geestelijke leiding van Hogerhand) aan ons worden doorgegeven. En iedereen kan er aan meedoen. Een paar van die "mooie dingen" wil ik nog aan jullie doorgeven.

- Ik denk nog steeds terug aan de prachtige Open Hart workshops die we mochten geven op het Eigentijds Festival. Nog zie ik voor me hoe mensen aangeraakt werden door de kracht en de liefde die aanwezig was.
- Ook op het Shaman Festival Brabant waar ik met Bianca was (Clear Sky) mocht ik de ceremonie doen van de Worlddrum. Met wel honderd (!) drummers riepen we de windstreken aan en er was niemand die zich ook maar bij een ritme vergiste of niet aandachtig was. Na het uitspreken van de invocatie van Vrede en het Webgebed werd de Heilige As gecreëerd uit het Grote Vuur aldaar. Het energieniveau was zó hoog, dat na handoplegging spontaan mensen genazen. Zowel de as als de invocatie zullen mede door de inzet van Anu (organisator Shaman Festival) de wereld over gaan reizen, want de invocatie wordt nu ook in het Engels vertaald.
- Steeds meer mensen willen ook Heilige Geometrie gaan toepassen in hun dagelijks leven. Ik kreeg van Helga een droom waarin zij een stem hoorde roepen die het woord Ygdrassil uitsprak, hetgeen de levensboom betekent, toevallig ook de naam van de medewerkersgroep van de Circle of Shamanic Learning. Zij voegde er aan toe, dat ze zin had om in haar tuintje ook een geometrisch figuur zoals b.v. het Pentagram of een holonfiguur aan te leggen.
- Sylvia van E. droomde over een grote machtige eik. Toen werden eikels, de vruchten van de eik, aan het einde van de takken zichtbaar. Om de eikel heen vormde zich in de lucht een soort planetenstelsel van bewegende geometrische vormen. Ook vissen verschenen in de lucht....  
Betekenis: Als je staat als een eik zal je vrucht dragen en nieuwe levens wekken om het stille centrum wat jij zelf bent. Jij wordt ook als een zon waarom planeten draaien en je gevoelens (de vissen) zullen daarin een belangrijke rol spelen om hogere kwaliteiten aan te trekken en die voor anderen beschikbaar te maken.

### De Holon Villagedroom (De Nieuwetijds Gemeenschap)

Eigenlijk wordt het nu tijd dat ik jullie de droom vertel van Holon Village, de nieuwe tijdsgemeenschap. Deze is zich al bezig te vormen o.a. in Limburg, maar ook anderen hebben er oren naar om naar dit visioen en voorbeeld te gaan bouwen.

De Holon Villagedroom door Searching Deer.

Ik bevind mij in een bossig gebied op een terrein waar een aantal yurts (mongoolse tenten) waren. Hier wordt een Nieuwetijdse gemeenschap gebouwd. Men kweekte er biologische groenten en alles werd op een 'groene' manier uitgevoerd en vooral werd er bij gezegd: op "low budget" basis, zodat meer mensen toegang zouden hebben.

Cilly L. leidde me rond door de gemeenschap. "Daar staat jouw sjamanentent", zei ze. De tent lag enigszins verscholen tussen wat bossages. Dit was om me wat af te kunnen schermen tegen te veel drukte van voorbijgangers.....

De volgende scene bevond ik mij in deze yurt in afwachting van ouders van Nieuwetijds kinderen die ze bij me zouden brengen. De bedoeling was dat ik deze kinderen een aantal jaren onder m'n hoede zou nemen om ze op te leiden in de nieuwe spiritualiteit. Er kwam een ouderpaar met een jongetje binnen. Ik zag onmiddellijk dat dit een "indigo"kind was, met een meer ontwikkeld brein om de nieuwe denkbeelden en spiritualiteit te kunnen bevatten, open naar de kosmos toe.

Het jongetje had een brilletje op en was echt al een klein bolleboosje met een buitengewone "kosmische" intelligentie.

In de daarop volgende fase van de droom werd ik door het dorp en de gemeenschap rondgeleid.

Op een gegeven moment zag ik Peter vd B. zitten. Toen hoorde ik een stem die uit de lucht (van boven) kwam die zei: Hier wordt gebouwd naar de Goddelijke Oermodellen!

In de lucht boven me verscheen een cirkel met een punt in het midden....

Ik legde het idee aan Peter voor en vermoedde dat hij het begreep.....

De volgende morgen werd ik wakker, met een blije verwachting.

Betekenis:

De droom geeft op z'n minst aan dat er mogelijkheden zijn om op een natuurvriendelijke manier leefgemeenschappen te bouwen, waar lessen gegeven worden in spiritualiteit ook voor de jeugd en speciaal voor sensitieve kinderen. Bovenal kunnen deze gemeenschappen gebouwd worden op basis van de universele taal van de Heilige Geometrie (oerbeelden) en archetypen. Hierdoor zullen mensen van verschillende culturen, rassen, nationaliteiten, religie en filosofie uiteindelijk ook de eenheid ontdekken achter de verscheidenheid en zullen ze als broeders en zusters samenwerken.

de sjamaan Schedeldrager Searching Deer